



Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

"Ο γέρος του Μοριά"



Νεανική ζωή:

- Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από πολύ μικρή ηλικία υπήρξε ενεργός στο πεδίο της μάχης. Το 1780 στην ηλικία των 10 ετών έχασε τον πατέρα του, τον οποίο σκότωσαν οι Τούρκοι λόγω μακροπρόθεσμης διαμάχης με την οικογένεια των Κολοκοτρωναίων. Αυτό το γεγονός σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Στα δεκαπέντε του χρόνια είχε ήδη εισαχθεί στους αρματολούς. Όντας έφηβος, στα δεκαεφτά του χρόνια έγινε οπλαρχηγός του Λεονταρίου.

- 
- Το 1806 ως <<κλέφτης>> κατέφυγε στην Ζάκυνθο όπου έγινε μέλος του αγγλικού στρατού, λόγω των διωγμών ενάντια των κλεφτών από τους κατακτητές. Κατά το χρονικό διάστημα που υπήρξε μέλος του αγγλικού στρατού του δόθηκαν καθήκοντα ταγματάρχη .
 - Στην Ζάκυνθο ο Κολοκοτρώνης έμεινε για 15 χρόνια μαθαίνοντας περισσότερα πράγματα για τον κόσμο και εισάγοντας τον εαυτό του στις Διαφωτιστικές ιδέες. Εξελίχθηκε από <<κλέφτης>> σε λόγιο άνθρωπο. Έμαθε να σκέφτεται με βάση τον ορθό λόγο και απέκτησε μία ολοκληρωμένη εικόνα για τον κόσμο.



Από <<κλέφτης>> σε μέλος της φιλικής εταιρίας

- Κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης των καθηκόντων του στον αγγλικό στρατό, ο Κολοκοτρώνης γνώρισε σημαντικούς ανθρώπους μέσω των οποίων μπόρεσε να κατανοήσει την σημασία μιας επανάστασης και μελέτησε την Ιστορία της Ελλάδας. Γνώρισε τον Ρώσο ναύαρχο Σινιάβιν, τον Γάλλο στρατηγό Καμούς, τον γάλλο ναύαρχο Ντονζελόν και τον πληρεξούσιο του Τσάρου, Μοντσενίγο.
- Το 1818 την χρονιά ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας, οι Φιλικοί ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και έτσι προσέγγισαν τον Κολοκοτρώνη ο οποίος ορκίστηκε αφοσίωση στην Εταιρεία και έγινε μέλος της

Συμμετοχή στον αγώνα για την ελευθερία

- Το 1820 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης διορίζεται ως επικεφαλής των πελοποννησιακών στρατευμάτων από τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας
- Στις 6 Ιανουαρίου 1821 ο Κολοκοτρώνης επέστρεψε στην Πελοπόννησο ώστε να οδηγήσει τα στρατεύματα των Ελλήνων επαναστατών
- Ξεκίνησε την πορεία του από την Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου και έφτασε ως το Βαλτέτσι τον Απρίλιο και Μάιο του ίδιου έτους
- Συμμετείχε στη μάχη των Βερβένων-Δολιανών
- Συμμετείχε στη μάχη της Γράνας και στις 23 Σεπτεμβρίου συμμετείχε στην άλωση της Τριπολιτσάς, η οποία ως περιοχή βρισκόταν στο κέντρο της Πελοποννήσου ενώ παράλληλα υπήρξε το διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο των Οθωμανών και για αυτόν τον λόγο η άλωση της αποτέλεσε το σημαντικότερο γεγονός της Επανάστασης. Θεωρείται πως η άλωση της πόλης υπήρξε δική του ιδέα.



άποτε λοιπόν ρώτησαν και τό θρυλικό
έρο τουῦ Μωριᾶ, τό Θεόδωρο
κολοκοτρώνη:

Εσύ, στρατηγέ, εἶσαι ἀγγλόφιλος;

Όχι, ἀποκρίθηκε ἐκεῖνος.

Εἶσαι τότε γαλλόφιλος;

Οὔτε.

Εἶσαι, θά 'σαι φαίνεται ρωσόφιλος.

Όχι, βέβαια.

Μά τί εἶσαι τέλος πάντων;

Εἶμαι ὁ Γέρος τουῦ Μωριᾶ

εἰς τή συνηθισμένη θυμοσοφία

του ἀπάντησε:

Εγώ εἶμαι Θεόφιλος.

Ὅτι σάν τό Θεό

φίλοι δέν ἀγαπάει τήν Ἑλλάδα.



- Τον Ιανουάριο του 1822 συμμετείχε στην παράδοση της Ακροκορίνθου
- Τον Μάρτιο του ίδιου έτους συμμετείχε στην μάχη του Σαραβαλίου
- Στις 26-28 Ιουλίου συμμετείχε στη μάχη στα Δερβενάκια, στο Αγιονόρι και στη σύνθλιψη του Δράμαλη, όπου διάλεξε ως πεδίο μάχης το στενό πέρασμα που χώριζε την Κόρινθο από την αργολική πεδιάδα, μία κίνηση με την οποία ανέδειξε τις στρατιωτικές του ικανότητες
- Τον Δεκέμβριο συμμετείχε στην παράδοση του Ναυπλίου
- Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εισήγαγε για πρώτη φορά το <<ορδί>>, το στρατόπεδο, όπου οι Έλληνες στρατιώτες υπήρξαν για πρώτη φορά ενωμένοι κάτω από αντίξοες συνθήκες

*« Η πατρίς ήτον και θα είναι το είδωλον
της ψυχής μου »*

*« Ο Θεός υπέγραψε τη λευτεριά της
Ελλάδος, και δεν παίρνει πίσω την
υπογραφή του »*



"Ο δικός μου ό ξεσηκωμός δέ μοιάζει
μήτε μέ τῶν Φράγκων, μήτε μέ κανενού ἄλλου.
Ἐμεῖς θ' ἀναστήσουμε μία πατρίδα
πού κεφάλι θάχη τό Χριστό.Κι ὄχι ἀνθρώπους"

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης



Ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης
ως ηγέτης της
Ελληνικής
επανάστασης

- Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης υπήρξε ένας δυναμικός χαρακτήρας με ισχυρή προσωπικότητα. Είχε μία πολύ στενή σχέση με την εκκλησία και για αυτό ότι έκανε το έκανε με την καθοδήγηση του Θεού. Κατείχε εξειδικευμένες γνώσεις στην οπλοφορία και σπουδαίες στρατιωτικές και ηγετικές ικανότητες. Υπήρξε πατρικό πρότυπο για τους στρατιώτες που στρατολογούσε, καθώς τους μιλούσε τρυφερά σαν πατέρας και όποτε χρειαζόταν τους μάλωνε με αυστηρό ύφος. Μερικές φορές τους τραγουδούσε ακόμη, για να τους εμψυχώσει. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της επανάστασης, που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας τους. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πέθανε από εγκεφαλική συμφόρηση τον Φεβρουάριο του 1843, αφού πάντρεψε τον γιο του. Όλος ο κόσμος θρήνησε τον θάνατο αυτού του σπουδαίου ηγέτη, ο οποίος πριν πεθάνει συγχώρεσε όλους τους εχθρούς του.

Αυτοαξιολόγηση

- Κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της εργασίας μου μελέτησα τις ηλεκτρονικές πηγές που μου δόθηκαν και όσες επέλεξα από το διαδίκτυο. Τήρησα το χρονικό περιθώριο που μου δόθηκε και εκτέλεσα την εργασία μου μέσα στο χρονικό περιθώριο που μου δόθηκε. Επέλεξα την θεματική ενότητα με την οποία ασχολήθηκα και κράτησα σημειώσεις πριν ξεκινήσω την εκτέλεση της εργασίας μου. Οργάνωσα προσεκτικά την παρουσίαση μου και ιεράρχησα τα στοιχεία μου ώστε να περνούν το κατάλληλο μήνυμα. Έχω διατάξει τις πηγές μου σύμφωνα με το πρότυπο MLA. Δυσκολεύτηκα να προσαρμώσω τις πηγές μου σε πρότυπο MLA όμως στο τέλος μπόρεσα να αντιμετωπίσω αυτή την δυσκολία. Επέλεξα να παρουσιάσω το ιστορικό πρόσωπο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη διότι μου κίνησε το ενδιαφέρον η δράση του κατά την διάρκεια της Ελληνικής επανάστασης και με εντυπωσίασαν οι ηγετικές του ικανότητες. Τέλος στο παρελθόν είχα επισκεφτεί την φυλακή στην οποία παρέμεινε ο Κολοκοτρώνης στο Ναύπλιο και έτσι θέλησα να μάθω περισσότερα για την ζωή του.

Πηγές:

- Σαν Σήμερα .gr. “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.” *Σαν Σήμερα .Gr*, www.sansimera.gr/biographies/809.
- Σαν Σήμερα .gr. “Αποφθέγματα - Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.” *Σαν Σήμερα .Gr*, www.sansimera.gr/quotes/authors/3843.
- ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ. “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: Από ‘Κλέφτης’, Συνιδρυτής Της Νεότερης Ελλάδας.” *LiFO*, 3 Apr. 2020, www.lifo.gr/articles/archaeology_articles/276805/theodoros-kolokotronis-apo-kleftis-synidrytis-tis-neoteris-elladas.
- Γιαννουριος, Νίκος, “Ο Θάνατος Του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Λίγο Πριν Πεθάνει Συγχώρεσε Ακόμη Και Τον Υπουργό Που Ήθελε Την Καταδίκη Του. Ποιες Ήταν Οι Τελευταίες Ώρες Του Γέρου.” *ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ*, 3 Feb. 2020, www.mixanitouxronou.gr/o-kolokotronis-ligo-prin-panthani-apocheretise-filous-ke-echthrous-sigchorese-akomi-ke-ton-ipourgo-dikeosinis-pou-ithele-tin-katadiki-tou-chorepse-glentise-ke-to-idio-vradi-efige/.
- <https://www.youtube.com/watch?v=BioZjBkDaTY>
- http://iliris.blogspot.com/2017/10/blog-post_8.html
- <https://gr.pinterest.com/pin/614178467921146317/>